

Lezers over *Het Kennis Boek*

‘Een energiegolf schoot door me heen’



Tot de uitvinding van de boekdrukkunst vond verspreiding van boeken plaats door overschrijven. Voornamelijk monniken zaten dag na dag, maand na maand, jaar na jaar voorovergebogen achter teksten van voornamelijk theologische aard. Maar wie denkt dat het overschrijven inmiddels tot het verleden behoort, komt bedrogen uit. Tegenwoordig zijn er wederom mensen die, volkomen vrijwillig, deze aloude ambacht in de praktijk brengen. Het zijn lezers van *Het Kennis Boek*, een volumineus geschrift van bijna duizend pagina's waarover gezegd

wordt dat het 'kosmische boodschappen' bevat over 'universele waarheid en eenheid'. ParaVisie Magazine sprak met drie van deze lezers. Wat bracht hen ertoe het boek over te schrijven en hoe kan het dat zij zo gegrepen zijn door dit in Nederland nog enigszins onbekende werk?

TEKST: NIELS BRUMMELMAN

‘Kom, kom, kom, ongeacht wie u bent, kom weer’

Uit: Het Kennis Boek

Het Boek van Mormon, Een Cursus in Wonderen, Het Urania Boek, Oahspe en zelfs De gesprekken met God van Neale Donald Walsch... Er zijn genoeg al dan niet christelijk georiënteerde boeken waarvan wordt beweerd dat het uitbreidingen zijn of aanvullingen op reguliere heilige geschriften als het Oude en Nieuwe Testament, de Koran en de filosofieën van het Verre Oosten. Maar volgens lezers van Het Kennis Boek is er niets dat dit kosmische boek evenaart of er zelfs maar in de buurt komt. Geen wonder: Het Kennis Boek zou de culminatie zijn van alles wat eraan vooraf is gegaan en tegelijkertijd religie overstijgen. ‘Een energietotaal dat bestaat uit alle frequenties van de Heilige Boeken en de filosofieën van het Verre Oosten, waar tevens nieuwe energie uit de Omegadimensies aan toegevoegd is’, zo lezen we. En: ‘Het boek stelt ons in staat om aan de volgende fase in onze evolutie te beginnen. Op basis van verworven liefde en voldoende hartfrequentie wordt ons bewustzijn verhoogd middels nieuwe kennis en hoogfrequente energie. Met als doel om lichaam en essentie in eenheid met elkaar en het universum te verbinden. Het bereidt ons voor op de Grote Transitie, de unieke overstap naar een wereld van eenheid en vrede.’ Geen kattenpis! Toch zijn het hele normale mensen zoals jij en ik die door het Boek geroepen worden. Enige kennis van en achtergrond in ‘het spirituele’ lijkt echter een pre, als we afgaan op de verhalen van de lezers die we het afgelopen jaar op een druilerige dag in Utrecht ontmoetten althans. De eerste is Liesbeth de Groot, waarin eind jaren tachtig een verlangen ontwaakt. Iets wil worden gehoord en gezien. Maar wat?

Liesbeth: **‘Ik kreeg dromen over Het Kennis Boek’**

Liesbeth: “Ik ging minder werken en vulde de vrijgekomen tijd op met het lezen van spirituele boeken, het volgen van cursussen, workshops en trainingen. Als een leergierige spons nam ik de nieuwe kennis in me op, hoewel het verlangen naar het spirituele vanuit mijn achtergrond niet te verklaren was. In Het Kennis Boek staat geschreven dat rond deze tijd energetische stromingen de Aarde bereikten die onder meer tot doel hadden mensen uit hun spirituele slaaptoestand te wekken. Wellicht dat dat een belangrijk deel van de verklaring is voor het voor mijn doen atypische gedrag dat ik destijds vertoonde. Enfin, lang verhaal kort: mijn leven stond vanaf toen in het teken van uitbreiding van mijn individuele bewustzijn. Om ook het collectieve veld te dienen, ging ik op professionele basis spirituele trainingen aanbieden. Begin jaren 2000 broeide

er echter iets. Alsof er wat nieuws op doorbreken stond. Geen idee wat het was, maar een collega van me wist het wél. Ze was in een zogenaamde bloemgroep Het Kennis Boek aan het lezen en was stellig: ‘Dit is het’. Om me er ook kennis mee te laten maken, werden me drie hoofdstukken opgestuurd, iets wat tot op de dag van vandaag de meest voorkomende manier is waarop mensen met Het Kennis Boek in aanraking worden gebracht. De tekst pakte me echter totaal niet. Tot overmaat van ramp werd ik ook nog eens gebeld door iemand die me uitnodigde hun studiegroep rond Het Kennis Boek te komen versterken. ‘Is allemaal oude meuk waar jij je mee bezighoudt’, zo kreeg ik te horen. Nou, die kwam wel even binnen! Maar dat was niet wat me over de streep trok. Wat gebeurde is dat ik dromen kreeg. Dromen over Het Kennis Boek. Van dergelijke spirituele signalen wist ik inmiddels dat ze niet voor niets op mijn pad kwamen, dat ik daar dan écht iets mee moest. En dus belandde ik in een studiegroep én begon ik aan het overschrijven van Het Kennis Boek. Mijn man begreep er niets van, ik kon het hem niet kwalijk nemen. Want behalve de rotsvaste overtuiging dat dit voor mij de weg was die ik te gaan had, kon ik het ook niet verklaren.”

Fenna: **‘Het meest genadevolle moment van mijn leven’**

Elk relaas is uniek, ieders pad weer een beetje anders. Toch zijn er opvallende parallellen tussen de verhalen van Liesbeth en Fenna van Loenen uit Bergen (Noord-Holland). Wanneer in 1979 haar zoon geboren wordt, ontstaat er ‘s avonds meer tijd om zich te verdiepen in de spirituele kant van het leven. Ze verslindt het ene boek na het andere: “Ik zeg weleens gekscherend dat ik acht avonden in de week zat te lezen. Een kwart eeuw lang heb ik alles gelezen wat los en vast zat en volgde ik de ene training en cursus na de andere. Totdat ik op een gegeven moment voorafgaand aan een tiendaagse training in Drenthe intuïtief wist dat dit het laatste zou zijn wat ik op dat gebied ging doen. Waar ik het vandaan haalde weet ik nog niet, ik veraste mezelf in elk geval met deze uitspraak. Er leefde een sterk gevoel in mij dat de cirkel rond was. ‘Geen idee wat ik hierna ga doen, misschien wordt het wel sokken breien’, zo vertelde ik eenieder die erom vroeg. Maar je raadt het al: nauwelijks twee weken na mijn zogenaamd laatste training, haalt een vriend van me naar aanleiding van mijn verhaal tijdens een ontspannen uitje in Amsterdam ineens een envelop uit zijn tas. ‘Ben je klaar met het spirituele? Zit je aan je plafond? Dan ben je toe aan dit!’ Om een discussie te vermijden, want ik zat er eerlijk gezegd op dat moment totaal niet op te wachten, nam ik de envelop maar aan. Eenmaal thuis plofte ik op de bank en op het moment dat ik de envelop ter hand nam, gebeurde het: er schoot een enorm intense energiegolf door me heen en ik hoorde mezelf zeggen: ‘Het maakt me niet uit wat er in deze tekst staat of hoe het er staat, ik wéét dat dit is wat ik te doen heb.’ Het is, in retrospectief, het meest genadevolle moment van mijn leven geweest, ondanks het feit dat de tekst die ik vervolgens las op mentaal niveau



V.l.n.r. Fenna, Marianne en Liesbeth

abracadabra voor me was. Gevoelsmatig echter kwam elke letter enorm diep binnen. Voor ik het wist, hing ik aan de lijn met de vertaalster van Het Kennis Boek: 'Ik heb de eerste drie hoofdstukken gelezen en nu wil ik méér!'. Nog geen jaar later zat ik met een groepje gelijkgestemden én met het door mezelf overgeschreven boek in Istanboel. Van mw. Bülent Çorak, de inmiddels honderdjarige reïncarnatie van de Perzische soefi mysticus Mevlana/Rumi aan wie het Boek tussen 1981 en 1993 gedictieerd werd, kreeg ik het dringende advies om een nieuwe studiegroep in Nederland op te starten."

Marianne: 'Ik begreep het niet, maar voelde het wel'

Op hetzelfde moment dat Fenna zich voor het eerst in Istanboel, het mondiale hoofdcentrum van Het Kennis Boek, bevindt, is Marianne de Zeeuw daar óók. Bij de Noord-Brabantse zijn jaren eerder, op haar 33^e, alle spirituele luikjes opengegaan die ze als kind, bij gebrek aan (h)erkenning in de buitenwereld, gesloten had: "In

het kleine dorp waarin ik opgroeide en later in de harde mannenwereld van de commerciële afdeling bij Philips waar ik werkte, was er geen ruimte voor mijn paranormaliteit. Maar dat wat ik diep in mezelf weggestopt had, kwam, doordat ik voor het eerst moeder werd, in volle kracht en omvang opnieuw bij me naar boven. Mijn hart stond open en letterlijk alles kwam binnen. Zo zeer zelfs, dat ik in het begin niet wist wat me overkwam. Stoppen bij Philips moest ik sowieso, mijn functie liet zich niet invullen door een parttime betrekking. Maar omdat thuiszitten niet 'mijn ding' is, besloot ik mijn diploma schoonheidsverzorging uit de mottenballen te halen. Tijdens de opleiding huidtherapie die ik daaropvolgend ben gaan doen, kwam ik met veel mensen in aanraking die me vertelden over hun intense levensverhalen en dito zielenroerselen. Ik werd me bewust van het feit dat ik me beroepsmatig met de buitenkant bezighield, maar dat de binnenwereld een nog belangrijkere invloed heeft op het échte leven. 'Hoe zit dat eigenlijk bij mij vanbinnen?', zo ging ik me afvragen. En: 'Wat betekent gelukkig zijn voor mij?' Enfin, ik belandde op het spirituele pad en werd me stap voor stap bewuster van mezelf en mijn omge-



ving. Met name mijn betrokkenheid, als cliënt en later als trainer, bij spiritueel centrum Venwoude, heeft me wat dat betreft veel gebracht. Het was ook dáár dat ik de vriendin leerde kennen die me uiteindelijk met Het Kennis Boek in verbinding bracht. Ze had een droom gehad waarin haar duidelijk werd gemaakt dat dit Boek iets voor mij zou zijn. Het wonderlijke was dat de tekst die ik op haar aanraden op het internet over Het Kennis Boek las, door mij totaal niet begrepen werd. Maar ik *voelde* het wel! Op de één of andere manier kon ik niet stoppen met lezen en wist ik, zonder te weten hoe ik dat wist, dat dit het was waar naar ik altijd op zoek was geweest. Tijdens het lezen van de eerste hoofdstukken, waarin duidelijk wordt gemaakt dat wij allen broeders en zusters zijn, stond het kippenvel me dik op de armen. Als klap op de vuurpijl bleek de vertaalster van Het Kennis Boek zo ongeveer bij mij om de hoek te wonen. Met haar ben ik vervolgens afgereisd naar Istanboel, alwaar tijdens de allereerste presentatie, terwijl op een groot scherm de woorden 'Kom kom kom' verschenen, emoties van herkenning mij overmanden. Vanaf dat moment was er de onwrikbare realisatie: 'Ik ben thuis'."

Het hoofd gebogen

Het mag duidelijk zijn dat de kennismaking met Het Kennis Boek een fundamenteel omslagpunt is geweest in de levens van Liesbeth, Fenna en Marianne. Er is een tijd daarvoor en een tijd daarna. In hoeverre heeft deze kentering ook een impact gehad op wie zij zijn als mens? Fenna: "Met name mijn godsbeeld ging door wat ik in Het

Kennis Boek las op de schop. Van een God die van bovenaf je in de gaten houdt, naar een levendige, inspirerende en liefdevolle aanwezigheid in je eigen hart. Het bracht een enorm verantwoordelijkheidsgevoel met zich mee in denken en doen. Tegelijkertijd was er overgave in de zin van: vertrouwen dat mijn rol in het geheel zich gaandeweg wel zou uitkristalliseren. Daar waar ik vroeger bij opdrachten en programma's ogenblikkelijk in de weerstand schoot, was er hier, ook als gevolg van mijn zekerheid omtrent de juistheid van de geboden informatie, complete acceptatie. 'Jij buigt je hoofd alleen voor de waarheid', zo had een healer me ooit eens gezegd. Een uitspraak die ik toen niet plaatsen kon, maar na kennismaking met Het Kennis Boek wél. De rust en focus die deze overgave aan de waarheid zoals verwoord in Het Kennis Boek me gebracht heeft, is ongekend. Daar waar ik vroeger een spring in 't veld was, kwam er rust omdat ik mijn bestemming had gevonden. Karrenvrachten aan boeken zijn inmiddels de deur uit, ook vriendschappen zijn gesneuveld. En met mijn eigen praktijk in energetische healing ben ik gestopt, om te kiezen voor een job buiten het spirituele circuit. Het was alsof ik van nul af aan opnieuw moest beginnen, terwijl er natuurlijk wel degelijk een stevig fundament gelegd was. Sterker: voordat je het kosmische bewustzijn van Het Kennis Boek kunt 'pakken', moet je het pad van de liefde – van religie en spiritualiteit – helemaal in jezelf afgerond hebben." Marianne herkent het wel: "Dat koortsachtige zoeken put je uit en maakt je leeg vanbinnen. Dat is ergens precies de bedoeling, want alleen zo kun je iets wezenlijk nieuws ontvangen. Mijn oude zelf ging door kennismaking met

de spirituele wereld en later met Het Kennis Boek volledig op de schop. Daar waar ik in de commerciële wereld veranderde van een stille verlegen dame naar een vrouw die haar mannetje wist te staan, openbaarde zich door het lezen van Het Kennis Boek een totaal nieuwe laag van bewustzijn. Mijn vrouwelijke kwaliteiten van altruïstische liefde, geduld en acceptatie kwamen weer naar de voorgrond.”

Onsterfelijkheid

Wanneer Het Kennis Boek je ‘pakt’, laat het je niet meer los, zo is ook de ervaring van Liesbeth, die nota bene onderweg naar een workshop van de door haar zo bewonderde Drunvalo Melchizedek in het vliegtuig boven de Atlantische Oceaan ‘van haar geloof valt’: “Opeens beseft ik tijdens het overschrijven van het Boek, dat ik helemaal niet meer naar die vervolgworkshop over de Merkaba wilde. Sterker nog: dat ik dat, ondanks het forse geldbedrag dat ik ervoor neergeteld had, gewoon niet meer kón. Gelukkig bevond een vriendin waarmee ik op pad was zich precies in dezelfde situatie. Eenmaal in Sedona aangekomen, heb ik Drunvalo een persoonlijke brief geschreven en zijn we verdergegaan met het overschrijven van Het Kennis Boek. Tijdens de tweede nacht van ons verblijf aldaar werd ik overweldigd door een liefdesenergie die niet in woorden te vatten is. Ik voelde heel duidelijk het voorrecht dat mij ten deel gevallen was doordat ik mijn bestemming mocht gaan leven. Natuurlijk kwam ik mezelf tijdens het transformatieproces dat volgde regelmatig tegen. En terwijl ik ook nu nog best stappen te nemen heb, is het wel zo dat karaktereigenschappen als geduldig en tolerant als vanzelf bij me zijn gaan horen. Ik zeg bewust ‘als vanzelf’, want het is niet iets wat je zelf doet of afdwingt. Je bent het op een gegeven moment gewoon.”

Is het overschrijven van Het Kennis Boek, zoals wordt geadviseerd, wellicht een lesje in nederigheid dat te vergelijken is met het neerpennen van honderd strafregels na een stoute streek op de lagere school? ‘Geenzins’, luidt de eensgezinde en resolute reactie. Marianne spreekt van een ‘massaverlossingsprogramma’, terwijl ze verduidelijkt: “De mens maakt een ontwikkeling door naar universeel bewustzijn om volkomen gezuiverd door de zogenaamde Omegapoort te kunnen gaan. De negentiende dimensie, en dimensies ver daaraan voorbij, kunnen nu met ons bewustzijn middels het lezen van Het Kennis Boek worden verworven. Om dit proces te versnellen en te vergemakkelijken, is Het Kennis Boek aan de mensheid geschonken. De grote kracht hierachter is de Licht-Foton-Cycloon techniek die op de letters is geladen. Kennis en hoogfrequente energie worden overgedragen en gereflecteerd op je omgeving, aansluitend bij je eigen bereikte niveau van bewustzijn en het wereldbewustzijn. Ook past deze techniek zich aan het tijdsgewricht aan waarin het wordt gelezen. Helemaal afgestemd op de ontwikkeling die je maakt en de veranderingen op onze planeet. In die zin is het een ‘levend’ boek. In de jaren negentig van de vorige eeuw zijn geleidelijk aan de negen lagen van de Omegadimensie geopend om te worden gereflecteerd naar

‘Met het overschrijven, schrijf je jouw karma uit je lijf’

onze planeet. De laatste twee lagen kunnen alleen maar worden aangetrokken middels het overschrijven en blijven lezen van het Boek. Want kosmische vrienden hebben vastgesteld dat tijdens het lezen maar een vierde van de energie kan worden ontvangen. Maar als het Boek wordt overgeschreven, dan nemen we direct de frequenties aanwezig op de letters in ons op en spelen opkomende gedachten tijdens het lezen geen rol meer. Als het eenmaal is overgeschreven, dan is het nodig het boek steeds te herlezen, waardoor ons bewustzijn geleidelijk aan verhoogd wordt tot het niveau van de Omegapoort. Hiermee schrijf je jouw karma als het ware uit je lijf. Je creëert dan letterlijk ruimte, opdat de aan Het Kennis Boek verbonden nieuwe energieën tot diep in al je lichaamscellen kunnen doordringen en daar verankerd kunnen worden.” Liesbeth vult aan: “We bouwen zo aan een fysiek lichaam dat in staat is te bestaan in het veld van onsterfelijkheid. De dood zal dan geen onderdeel meer uitmaken van onze ervaring. Pas dan hebben we het niveau van werkelijke vrijheid en eenheid bereikt en kunnen we ons bewegen in het oneindige grote geheel.”

Onze planeet heeft een ultieme kosmische bestemming en we kunnen die niet veranderen.

Om de dualiteit op onze aarde te overstijgen is het van belang om bij te dragen aan het verruimen van het individuele en collectieve bewustzijn.

Dus schud jezelf wakker en neem je eigen evolutie serieus.

Het is van belang voor iedereen.



‘De hemelen zijn leeg’

Toekomstmuziek, zul je denken. En dat is ook zo: in Het Kennis Boek wordt aangegeven dat in de eindtijd een grote transitie zal plaatsvinden. Dit is de overgang naar de Omegadimensie. Zij die dan over een lichaam beschikken met voldoende Omegafrequenties in hun cellen, maken de transitie naar een nieuw stelsel van leven bestaande uit licht en universele eenheid. Daar waar ons al achttien keer eerder een kans werd geboden door de poort te gaan, wordt er kosmisch gezien nog eenmaal het onderste uit de kan gehaald. Marianne: “Wanneer de poort nu zou opengaan, is er nog maar een klein deel van de mensheid dat meekan. Het Kennis Boek stelt dat de hemelen momenteel ‘leeg’ zijn, aangezien zo’n beetje alle opperwezens, heiligen en profeten zich momenteel op onze planeet bevinden om ons op de transitie voor te bereiden. Opdat tegen het jaar 2300 hopelijk vijftig tot vijfenzeventig procent van de mensheid zover is. Ons wordt gevraagd Het Kennis Boek te verspreiden, te lezen en over te schrijven om bij te dragen aan dat doel. Alle Kennis Boek groepen gevestigd op onze planeet, reflecteren de Omegafrequenties. Dit zijn de frequenties van vrede, vriendschap, liefde en eenheid. Deze reflecties dragen bij aan het versterken van de magnetische velden van de desbetreffende landen.” Liesbeth: “Waarom denk je dat het momenteel zo onrustig en zo druk is op de Aarde? De tijdsversnelling die rond 1900 gestart is en waarvan Het Kennis Boek de rode draad is, zorgt ervoor dat mensen versneld door hun karma gaan. Wat mensen tegenwoordig in één leven meemaken, werd vroeger in nog geen vijf of tien levens beleefd. Dat betekent onvermijdelijk ook dat er veel strijd en leed is. Natuurlijk raakt dat je als mens, óók of misschien wel juist als je de achtergronden ervan, zoals die in Het Kennis Boek beschreven staan, kent. Maar het slijpen van de diamanten, zoals we nu in de buitenwereld zien, is in de kern een liefdevol proces.” Rondom Het Kennis Boek is inmiddels een hele organisatie ontstaan, die niet alleen het Boek aanbiedt en verspreidt, maar ook in meer dan zestig landen wereldwijd laagdrempelige programma’s faciliteert. Zogenaamde ‘bloemgroepen’ en ‘raden’ staan centraal. Liesbeth: “Wij werken op dezelfde wijze als onze kosmische vrienden dat doen; zo boven zo beneden dus. Concreet komen er wekelijks in de hele wereld groepen bij elkaar. Boodschappen afkomstig van dimensies van licht, ufo’s, aarstengel Gabriel, sterrenstelsels waar broeders en zusters van ons wonen, worden gelezen. En daarmee worden de hoge energiefrequenties aangetrokken. Eenieder leest Het Kennis Boek op eigen niveau. Mensen die binnen een groep op een gegeven moment het Boek hebben overgeschreven, kunnen zelf weer nieuwe groepen vormen zodat de boodschappen ervan, en niet te vergeten de daaraan verbonden frequenties, zich als een olievlek van licht, liefde en bewustzijn over de wereld verspreiden.” •

EEN LEVEND BOEK
dat zijn eigen aura verandert naarmate de
energie van de tijd er doorheen gaat.



HET KENNIS BOEK
Past de energie-intensiteit aan de
capaciteit van elke lezer aan.



KOSMISCHE ENERGIE
die door de letterfrequenties wordt
overgedragen, verhoogt voortdurend
de betekenis van dezelfde tekst.



Levend Boek

De Bron, die eeuwenlang de mensheid op haar pad van evolutie heeft begeleid, heeft opdracht gegeven om Het Kennis Boek aan de mensheid over te dragen. Het is bedoeld als gids om ons in de overgang naar een nieuw stelsel van leven te begeleiden. Het werd tussen 1981 en 1993 gedictieerd aan de Turkse Bülent Çorak, die een reïncarnatie van de Perzische soefi-mysticus Rumi zou zijn. De informatie werd haar aangereikt via het zogenaamde Alfakanaal, een gefixeerd, energetisch kanaal dat zich vanuit de kosmos op de Aarde richt. Omdat onze planeet om haar as draait, verschuift het brandpunt van dit kanaal over het aardoppervlak. Via Tibet, Egypte en een gebied dat Jeruzalem, Mekka en Medina bedekte, werd nieuwe informatie aan de mensheid in heilige geschriften geopenbaard. Momenteel ligt het brandpunt van dit kanaal op Anatolië, Turkije. Hoewel Het Kennis Boek geen heilig boek is en aanbidding niet meer nodig is, onderscheidt het zich wel van andere kosmische boeken door de Licht-Foton-Cycloon techniek. Deze techniek zorgt er met name voor dat de ontwikkeling van de lezer wordt versneld om kennis vanuit hogere dimensies aan te trekken en in de cellen op te slaan. Via de ogen wordt de kennis naar het brein gereflecteerd en begrepen in overeenstemming met het bereikte bewustzijn. Het Kennis Boek stemt zich dus af op de individuele lezer en groeit met hem of haar als het ware mee. Vandaar dat het ook wel een levend boek genoemd wordt. Ben je geïnteresseerd, dan kun je drie hoofdstukken aanvragen via de website NEDERLAND.HETKENNISBOEK.NET.